

שלום לכולם ויום המורה שמח!
השנה רצה לה, החודשים עוברים, אבל כמו ששאלו אמר לנו השבוע..- "אתם הולכים ואנחנו נשארים". בין שבייתה לאירוע, סיורים והרצאות, חופשות וימי זיכרון, יש יום אחד בשנה שמוקדש רק לכם. אירוני שבזמן כה צפוף, להוט ועמוס נפל יום זה. אז כדי שלרגע, רק לרגע אחד, לא תחשבו שאין מי שמעריך אתכם- החלטנו שעוד לא מאוחר לומר תודה.
תודה על כל הערת השתתפות חיובית וגם חוסר תפקוד,
ושכיוונתם כל אחד שבכיתה ז' הלך לאיבוד.
תודה על כל שיעור חינוך, וכל שיעור דיאלוג,
ושבלעתם את הרוק למרות שכבר לא רציתם יותר לספוג.
תודה על כל סוכריה ביציאה לטיול, מסע או תחילת שנה,
ושהשתדלתם לפרגן לנו על כל ציון בבחינה (גם כשלא יכלתם...)
אפרופו, תודה על כל טפיחה על השכם אחרי מבחן מוצלח,
וגם אחרי כזה שכדאי שנזרוק לפח.
תודה על כל תגבור לבגרות, או בונוס במגן,
ושהעלמתם עין כשבכיתה חיברנו את המטען,
תודה על כל 8-9, שכולם עייפים ולא רוצים ללמוד,
אתם מנסים להידיבק למטרה ומלמדים עוד ועוד. (גם כשאתם כבר לא מצליחים להקשיב לעצמכם...)
תודה על אישורי יציאה, שחרור מהשיעור
ובעיקר שוויתרתם על האיחור.
בעיקר,
המון תודה על השראה, כבוד והתמדה שהנחלתם לנו,
המחנכים שביניכם, וגם אלו שלא!
תודה על שיעורים מעניינים, עד כדי כך שהעניינים שלנו ממוקדות רק בכם,
על סיכומים ארוכים שאת הנשמה הוציאו מכם.
תמיד נאמר שכל ילד צריך גיבור, מישהו שיקשיב לו, יאהב ויחבק
גם אם זה אומר שבאותו ילד צריך להאבק.
גם הקשים שבינינו, ששכחו לומר תודה,
מרגישים אותה עמוק בלב, לא רק ביום המורה- אלא בכל השנה.
לנו רק נותר לקוות עבורכם, שאת יעודכם כמורים אתם מגשימים,
שאת הסיבה לקום בבוקר אתם מוצאים בכל יום,
שאת ליבכם ממלאים תלמידים שבקלות ייראו לכם כאחד מילדיכם.
מאחלים לכולם יום המורה שמח, אבל מעבר לו, גם שנה מוצלחת ופורה,
שתלמד, גם אתכם.
"אם לרופא, עורך דין או אורתודנט היו 40 אנשים במשרד בבת אחת, כולם בעלי צרכים שונים, וחלק בכלל לא רוצים להיות שם, והרופא, עורך הדין או האורתודנט היו חייבים לטפל בכולם במקצועיות מירבית, במשך עשרה חודשים בשנה- רק אולי אז, היו תופסים את עבודתו של המורה" – דולנד ד. קווין.